

## "Ons Huis"

De naam zegt het eigenlijk al, Ons Huis is van ons, van het dorp. Dat blijkt uit de plaats waar het staat, in het middelpunt van Almen, naast kerk, sporthal, school, brandweerkazerne en winkels. Dat blijkt ook uit het karakter van het dorps huis: vaak open en ruimte biedend aan veel activiteiten van mensen, instanties en verenigingen. Het hoort bij Almen en is een stukje van iedereen.

Je hoort het vaak als er iets moet gebeuren: "dat kan wel in Ons Huis". En dat is ook zo. Het dorps huis is ook meegegroeid met het dorp. In 1936 werd "Ons Huis" geopend door Dr. Semmelink en de heer Boschloo (de opa van Henk). Je kunt het nog lezen op de marmeren plaquette in het oude gedeelte van het dorps huis. Op 17 november 1936 vond die plechtigheid plaats. In 1984 werd het nieuwe gedeelte er aangebouwd. In september verrichte burgemeester van Notten de officiële opening. De foto's in de hal van het oude gedeelte laten nog zien hoe de bouw toen vorderde. In november 1983 gestart en het jaar daarop in september afgerond.

Ons Huis herbergt veel verschillende verenigingen en gezelschappen.

Muziekvereniging Juliana oefent er, de kerk vergadert er en drinkt op zondag koffie, de bibliotheek heeft een eigen afdeling, de Peuterspeelzaal, de Soos, koersballen, Dhanwantari. Ook evenementen als disco, optredens van bands en natuurlijk het Playbackfestival vinden hun plek. De noodopvang voor de Julianaschool, de verkoop van schoenen, kledingbeurs en snuffelmarkt. Te veel om op te noemen.

Het dorps huis wordt met hulp van veel vrijwilligers gedraaid. En het gaat goed.

Dankzij die vrijwilligers, dankzij de verenigingen die Ons Huis gebruiken, maar natuurlijk ook dankzij de geweldige beheerster Margreet Broer.

Het dorps huis is nog steeds in ontwikkeling, het groeit mee met de wensen van de mensen uit Almen. Via gebruikersavonden (of gewoon tussendoor) kunnen wensen worden aangegeven. Het bestuur probeert altijd zo goed mogelijk aan die wensen te voldoen. Nieuwe inrichting, andere keukenmachines, biljard, krachtstroom etc. Want aan moderne eisen moeten we voldoen. De wensen liggen wel heel ver uit elkaar. Soms wordt lang gediscussieerd over het mogelijk huisvesten van de Rabobank. Dan zou de consequentie zijn dat we een pinautomaat in het dorps huis zouden krijgen. Uiteindelijk is dat niet doorgedaan zonder dat de Rabobank het dorp verlaat.

Ik herinner me ook nog de heftige discussie over een andere automaat in het bestuur, een tiental jaren geleden. Margreet kwam met de vraag of er misschien een condoomautomaat kon worden geplaatst. Er vonden steeds vaker jeugdfeesten plaats en met al die gevaren van bijvoorbeeld aids moesten we daar toch wat aan doen. Een van de (vrouwelijke) bestuursleden reageerde geschokt op het voorstel: "Margreet, mijn kinderen doen daar toch niet aan mee?". Margreet was daar duidelijk over: "Ja hoor, ook jouw kinderen, op de trap naar de Bovenzaal". Het bleek uiteindelijk niet mogelijk een automaat te krijgen.

Ons Huis is millennium-proof, we hebben er zorgvuldig naar gekeken. Dat is maar goed ook. Het dorp is namelijk ook opgewassen tegen 2000. Daar hoort een goed lopend dorps huis bij.

*Walter van den Nieuwenhuizen  
(voorzitter van het bestuur van de Stichting "Ons Huis")*