

## Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

### Vrouwen van nu

Op 8 februari 1957 is onze vereniging ontstaan. Hier volgt het verslag van de allereerste avond:

“Nadat mevr. Klein Brinke-Gotink uit Vorden voor de Gelderse Maatschappij van Landbouw afd. Almen-Harfsen een consessie had gehouden over de Bond van Plattelandsvrouwen schreef deze Maatschappij op 8 februari 1957 een bijeenkomst uit om te komen tot de oprichting van een afd. van de Bond van Plattelandsvrouwen in Almen. Een 30-tal dames had aan deze uitnodiging gehoor gegeven. Zij werden ontvangen door het bestuur van de Gelderse Maatschappij van Landbouw. Na een inleidend woord van de heer T. Boschloo was men het er wel over eens dat een afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen zeker een reden van bestaan zou hebben in de kring Almen-Harfsen. Men besloot meteen een bestuur te kiezen.

Benoemd werden: mej. Veenhouwer - presidente  
mevr. A. Boschloo-Nijendijk – penningmeesteresse  
mevr. A. Loman-Makkink – vice-presidente  
mevr. G. Uunk-Bijland – alg. bestuurslid

Om deze eerste bijeenkomst luister bij te zetten werd door de Geld.Maatschappij van Landbouw een kopje koffie aangeboden hetgeen door de dames gewaardeerd werd. Besloten werd steeds de eerste donderdag van elke maand samen te komen. De heer Boschloo beloofde voor een spreekster voor de eerstvolgende bijeenkomst te zullen zorgen die ons wellicht waardevolle inlichtingen over de gebruikelijke gang van zaken in de Bond van Plattelandsvrouwen zal kunnen geven. Ook zal de heer Boschloo zorgen voor enige huishoudelijke reglementen. Ten slotte beloofden de aanwezigen van het bestuur van de Geld. Maatschappij van Landbouw het voltallige bestuur van de Mij. te zullen verzoeken de jonge vereniging een subsidie toe te kennen om door de eerste moeilijke tijd heen te komen. Ter verhoging van de gezelligheid zullen steeds twee dames voor thee op de bijeenkomsten zorgen. Voor de volgende keer boden de dames Brummelman en Broer zich aan. Deze eerste avond werd door de presidente besloten nadat zij het bestuur van de Geld.Mij v. Landb. had bedankt voor de zeer deskundige hulp verleend bij de geboorte van de nieuwe vereniging”.

Tegenwoordig heeft onze vereniging 155 leden. Nu houden wij onze bijeenkomsten op de eerste woensdag van de maand in Ons Huis. Wij werken nu met een boekje waar het programma voor het hele jaar in staat. Verder hebben wij in onze afdeling de leeskring, tuinclub, volksdansgroep, beter bewegen, kegelen en bowlen. Wij hebben contactdames die naar jubilea, sterfgevallen, ziektes en geboortes gaan. Ook brengen een aantal leden de convo's rond en verzorgen een aantal leden de bloemen op de tafels op onze afdelingsavonden. Wij hebben ook een afgevaardigde die de F.A.B. vertegenwoordigt en we hebben een agrarisch contactlid. Iedere maand ± 10 dagen voor de afdelingsavond krijgen alle leden een convocatie thuis bezorgd. Hier staan dan meestal nog wat mededelingen in over de fietstochten, excursies, cursussen enz.

Het landelijk hoofdbestuur heeft ook verschillende projecten  
"Eerlijk duurt het langst", waarin onderverdeeld zijn:

- - Vrouwen in lokale besturen
- - Afgedankt nog een kans
- - Duurzaam voedsel en moderne biotechnologie
- - De Bonte Bond
- - Mentoren Project
- - Unicef N.B.v.P. Project voor Nepal
- - Burgers, boeren, buitenlui (internetproject)
- - Landelijke cursussen
- - Jonge vrouwen netwerk

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor deelname aan de samenleving te bevorderen in het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- Het houden van bijeenkomsten en cursussen om belangstelling te wekken en het vormen en toetsen van meningen te bevorderen.
- Zich zo nodig te richten tot overheid en andere instanties indien dit voor de vereniging van bijzonder belang is.
- Bijdrage te leveren aan de sociale hulpverlening.
- Zonodig samen te werken met andere organisaties.
- Het geven van voorlichting door woord en beeld en geschrift.
- Alle andere wettige middelen aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

De missie:

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/vrouwen van nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijkheid willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Ik wil besluiten met "heimwee":.

Alles is heimwee,  
wolken en water.  
Alles is heimwee,  
naar vroeger, naar later.  
Vroeger is over,  
later een ster.  
Gisteren is oud en morgen nog ver.

*Rika Klein Nengerman*